

Hoe de brouwerij in Wijlre onverwacht een bijdrage leverde aan de geallieerde eindoverwinning

(met dank aan Wim van der Hoeven)

De invasie van de geallieerden in juni 1944 werd het sein voor de naderende bevrijding. In Wijlre werd illegaal een brouwsel van 70 hectoliter zwaar bier gebrouwen om het bevrijdingsfeest gepast te vieren, zo lezen we in het jubileumboek dat Brand's bierbrouwerij bij het honderd jarige bestaan in 1971 uitgaf. Maar toen het bier gedronken kon worden had het strijdtoneel zich naar onze omgeving verplaatst en waren de Duitse troepen op terugtocht en stalden hun legervoertuigen op het binnenplein van de brouwerij.

Vanaf 8 september 1944 werd er niet meer in de brouwerij gewerkt. Alleen machinist Dresen bleef stiekem in de brouwerij achter om een oogje in het zeil te houden en de paarden te verzorgen. De mannen uit het dorp moesten werken aan de verdedigingslinie aan de Geul. Maar de opmars van de geallieerden ging zo snel dat de Duitsers hals over kop aan de terugtocht begonnen. Het opblazen van de brug over de Geul kon ook de opmars van het Amerikaanse leger niet verhinderen.

De eerste Amerikaanse soldaat ,die zich op de binnenplaats van de brouwerij vertoonde ,was uitgerekend in het burgerleven een brouwersknecht, zo vertelde ons Marc Creusen van Heemkunde vereniging Wijlre en via hem kwamen we in het bezit van de foto op deze pagina. Na een week was de toestand zodanig gestabiliseerd dat de normale werkzaamheden hervat konden worden en de klanten weer van bier voorzien konden worden. Maar dat viel tegen. De fabriek werd door de legerleiding gevorderd en moest haar gehele productiecapaciteit ter beschikking stellen voor de levering van bier aan de Amerikaanse troepen. Toen de leiding niet van zins was vrijwillig medewerking te verlenen werd de directeur, de heer A.Brand in een jeep tussen twee witgehelmdde MP's naar het hoofdkwartier in Maastricht gebracht waar hem te verstaan werd gegeven dat bij verdere weigering de brouwerij in beslag zou worden genomen.



Op de brouwerij werden enige militairen gedétacheerd die de distributie voor het leger regelden. De grondstoffen kwamen deels uit Duitsland, deels uit de USA. Ruim 20.000 hl. werd voor het Amerikaanse leger gebrouwen en op die manier leverde Brand onverwacht nog een bijdrage voor de geallieerde eindoverwinning. Brouwerij de Leeuw uit Valkenburg ,die nog voldoende reservecapaciteit had nam als een goede collega zo lang de productie van Brand over, zo lezen we in de jubileum uitgave.

Vrijheid Proef Je!

In september dit jaar vieren we dat we in Limburg 75 jaar geleden onze vrijheid terugkregen. Overal in de provincie worden activiteiten ontwikkeld om dit heugelijke feit te herdenken. Ook in de gemeente Gulpen- Wittem wordt er gewerkt om 14 september de vrijheid te vieren en stil te staan bij het feit dat we in ons land al 75 jaar vrede hebben. Op die dag vertrekt er na een plechtigheid in Mechelen een stoet van 15 historische legerwagens door de tien kerkdorpen. Elke harmonie/fanfaren en schutterij is gevraagd om de stoet door het dorp te begeleiden. De tocht eindigt in Wijlre waar ook allerlei activiteiten plaatsvinden. „Vrijheid proef je,, is de slogan van de Gulpener brouwerij. Een toepasselijkere leuze is er ons inziens niet te vinden. Op het ogenblik worden zowel met de brouwerij In Gulpen als in Wijlre gesprekken gevoerd om voor september een speciaal bevrijdingsbier te brouwen.